

Eet eens mee, Groenekan



Geniet u er ook zo van als er eens lekker voor u wordt gekookt en u hoeft alleen maar aan te schuiven. En als het even kan, dan ook nog in gezelschap van aardige buurtgenoten?

Wij wel. Gelukkig houden wij ook nog erg van lekker koken en willen dat graag voor u doen.

"Eet eens mee, Groenekan" is een initiatief van een aantal vrouwen uit Groenekan en omstreken, die eens in de maand in de Groene Daan gaan koken, gewoon voor de gezelligheid.

Het liefst doen wij dat voor mensen, die anders altijd voor zichzelf moeten koken en het ook wel fijn vinden om eens verwend te worden.

Elke eerste donderdag van de maand wordt er gekookt in De Groene Daan voor een kleine groep van maximaal 10 mensen, onszelf inbegrepen. De kosten bedragen €10 voor een driegangen maaltijd, inclusief koffie.

Heeft u belangstelling, dan kunt u zich per keer aanmelden bij Loes Klok onder het telefoonnummer 0346-212300. We houden wel rekening met de volgorde van aanmelding, dus het kan zijn dat het maximum aantal gasten al is bereikt als u belt. Dan schuift uw aanmelding als u dat wilt door naar de volgende maand.

Graag tot ziens in de Groene Daan.



Eet eens mee, Groenekan

**Samen aan
tafel is leuker
dan alleen !**

"Eet eens mee, Groenekan"

Een initiatief van:

Baldine van den Bosch

Puschi de Bruijn

Caroline van Eck

Loes Klok (0346-212300/06-22071878)